

Beste ouder/ verzorger en kind(eren), leerkrachten

Wij hebben vanmiddag het nieuwe logo onthuld dat weer helemaal past bij de visie van onze school:

De Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te onderzoeken en te ervaren.

We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De Olof Palme creëert een rijke leer- en leefomgeving, samen met kinderen, ouders, school en externe organisaties, waardoor het leren betekenisvol is.

“Speel, leer, lach, leef!”

In ons nieuwe logo zie je:

Speel in het voetballende meisje,
Leer in het vergrootglas, het boek, en het @-symbool,
Lach in de smiley
Leef in het hartje en de wereldbol (en als wereldburger)



Nu zouden we het heel leuk vinden als er een nieuwe tekst komt bij ons schoollied, waarin “Speel, leer, lach, leef” terugkomt in het refrein of lied. Daarom maken we er een wedstrijd van:

Wie schrijft er een nieuwe tekst voor ons schoollied? De melodie blijft hetzelfde en kun je via de onderstaande link vinden op ons Youtube- kanaal:

<https://www.youtube.com/watch?v=WdUAsVCJOPU&feature=youtu.be>

De teksten mogen gestuurd worden per mail naar info@olof-palme.nl of geschreven afgegeven worden aan juffrouw Judith en juffrouw Marja. Je mag jouw tekst natuurlijk ook inzingen, opnemen en mailen. Lever de tekst of jouw lied in voor 1 oktober, dan maken we op 12 oktober de winnaar bekend en zingen we allemaal samen het nieuwe lied bij de afsluiting van de kinderboekenweek. Succes met schrijven!

Team Olof Palme